

BUSTOCHT DEMERBROEKEN 29 SEPTEMBER



Zaterdag 29 september vindt weer de jaarlijkse bustocht plaats, deze keer gaan we naar onze zuiderburen en wel naar de omgeving van "de Witte van Zichem", bij velen wel bekend.

Vertrektijd is **7.45 uur bij het Europaplein** en om **8.00 uur bij het Wilhelminaplein**. We gaan wandelen in de onmiddellijke omgeving van het geboortehuis van Ernest Claes de beroemde romanschrijver.

Niet ver van de abdij van Averbode ligt een voormalige hoeve, nu is hier gevestigd de afspanning Den Eik. Er is een klein bezoekerscentrum, de brasserie en een klompenmuseum.

Rond 9.45 uur maken we bij de Brasserie een korte koffiestop, met iets lekkers erbij.



Daarna gaan we naar onze eerste wandelbestemming, de bus brengt ons naar het station van Zichem.

Ongeveer om 10.30 uur starten we en lopen we langs de Ernest Claesstraat, vervolgens naar het riviertje de Hulpe, dit is een beemden oftewel broekgebied, met vele

hooilanden. Het gebied wordt druk bezocht door trekvogels. Twee oude turfkuilen vormen een paradijs voor allerlei waterminnend gedierte. Vanuit een kijkhut kan je hier allerlei eenden en andere watervogels observeren. Met wat geluk zie je zelfs een ijsvogel visjes vangen! De achtertuin van het geboortehuis van Ernest Claes loopt uit op het natuurgebied. In zijn werk komen de Demer, de groene beemden en zijn bewoners dan ook regelmatig op de proppen. Floere het Fluwijn, uit een van zijn romans, was een steenmarter. We volgen de Hulpe, over paden en gedeeltelijk ook door de weiden en komen langs de oude petgaten, waar voorheen turf is gestoken.

De wandeling is omenabij 5 kilometer lang. Om 12.30 uur zijn we bij het station van Testelt en brengt de bus ons naar Den Eik terug. Bij de afspanning zoals dat in België heet, eten we een abdijplank, dit is een volwaardige maaltijd waarbij u een broodplank krijgt. Op de plank liggen verschillende garnituren waaronder 2 soorten abdijbrood, gerookte beenham, boerenpaté, rillette, kaas van Hoeve de Ploeg en huisgemaakte uienconfituur. Dit zijn allemaal streekproducten, zo komt het brood van de abdij.



Na aangesterkt te zijn is het tijd voor een tweede wandeling, dit zal om ongeveer 14.15 uur zijn. Mensen die aan één wandeling genoeg hebben, kunnen hier het Klompenmuseum bezoeken, op het terras gaan zitten. We steken de weg over bij

ons eetadres en lopen een route van 3,5 kilometer, door het bos van Averbode. Hier is men bezig met het omvormen van het bos naar een gemengd bos, de vennen zijn opgeschoond en lanen aangeplant. Kortom een heel afwisselend gebied.

Na de wandeling komen we rond de klok van 15.45 uur weer bij Den Eik aan, voor eigen rekening mag u nog wat te drinken pakken of een ijsje, dat moet u natuurlijk helemaal zelf weten.

Wel proberen we om 16.15 uur te vertrekken, zodat we om 18.00 uur weer terug in Dongen zijn.

We hopen er weer een mooie dag van te gaan maken, wat u beslist niet mag vergeten is eventueel regenkleding, goed schoeisel of laarzen en goede zin.

Voor deze bustocht moet u zich opgeven via de opgavenadressen, betalen echter doen we op dezelfde manier als bij de BBQ, via de bank. Uw opgave dient **voor dinsdag 18 september** binnen te zijn. Ook uw betaling dient u te voldoen voor deze datum op rekeningnummer 11.19.84.114 van de Rabobank

Dongen, vermeld daarbij het **aantal personen, bus, uw naam en straatnaam**. Straatnaam is i.v.m. het aantal dezelfde namen. Mocht het voor u bezwaarlijk zijn, dit via de bank te regelen, dan kunt u ook contant betalen bij de opgavenadressen.

De kosten bedragen slechts € 32,-- per persoon, niet leden €35,--, dit is inclusief 1 kop koffie of thee met huisgemaakt gebak bij aankomst, de lunch met daarbij 2 kopjes koffie of thee en de busreis.

Hetgeen u gebruikt na afloop van de tweede wandeling is voor eigen rekening.