

## Jeugdnatuurverkenner op stap met de vogelwerkgroep.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de vogelwerkgroep hadden we een toezegging gedaan om onze medewerking te verlenen aan de jeugdnatuurverkenner om eens een morgen op stap te gaan in een natuurgebied. De Jeugdnatuurverkenner is een natuurclub voor kinderen van 7 tot 14 jaar. Eén keer per maand op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur wordt er voor hen een excursie georganiseerd, deze keer op excursie naar Huis ter Heide en dan vooral om de ontwikkelingen te zien bij het Leikeven. De weersvooruitzichten leken niet zo gunstig op deze herfstige dag in november, 's nachts en 's morgens vroeg had het nog flink geregend maar toen we om 09.00 uur verzamelde bij de Aloysiuschool brak er zowaar een zonnetje door. Er hadden zich slechts 5 jeugdnatuurverkenner opgegeven (wellicht door het slechte weer van de afgelopen dagen) en met 7 begeleidende vogelaars en leiding moest het lukken om de jeugd te interesseren voor het vogelen.

Vogelen is het bekijken, het determineren (op naam brengen), tellen en inventariseren van vogels en het doen van onderzoek naar bijv. gedrag en ecologie. De beoefenaars van deze hobby worden vogelaars genoemd, deftiger aangeduid als amateur-ornithologen, of (amateur)-veldornithologen. Dus op weg naar Huis ter Heide. Aangekomen op de Past. Kampweg zagen en hoorden we al gelijk de kool- en pimpelmezen. Op de pad richting het Leikeven hoorden we ook nog diverse grote bonte spechten echter ze verstopte zich achter de bomen. Wel zagen we een kudde Schotse Hooglanders heerlijk grazen



in het bos. Wat we aan vogels zagen op dit pad waren o.a. gaai, staartmees, kuifmees en goudhaan. Aan het einde van de pad keken we uit over de nieuwe vennen en velden nu die grote ontsierende berg zand weg is. Wat zit daar onder die boom op dat paaltje ..... is dat een buizerd?? Dan moet het wel een

heel lichte vorm zijn met die vrijwel witte borst, dus de telescoop maar eens opgezet. Wat bleek; een visarend zat hier rustig te genieten van het ochtendzonnetje. Net toen we de jeugd wilden laten genieten van dit schouwspel vloog de vogel op en verdween over de velden.

Oorzaak; een loslopende hond met zijn begeleider had de vogel doen opschrikken, jammer. Verder onze weg vervolgend komen we nog een aantal leuke soorten tegen zoals een blauwe reiger, kauwtjes, zwarte kraai, kramsvogel, merel, winterkoning, roodborst en een drietal nijlganzen. Aangekomen bij de vlonderbrug kijken we uit over het Leikeven.



Kees van Dongen zet hier zijn telescoop nog eens op en jawel hoor als er iemand een slechtvalk van verre ziet is Kees het. Heerlijk in het zonnetje op de grond en de vogel is door eenieder goed te



bewonderen. We besluiten om op deze plek even van een meegebracht kopje koffie te genieten op deze stralende zonnige zaterdagmorgen.

De jeugd laten we nog even de horizon afluren met onze verrekijkers en de meegenomen telescopen en vervolgens zien we nog een leuke waarneming n.m. een bonte kraai. Op het thermiek vliegen nog een tweetal buizerd en een torenvalk bidt in de lucht. We lopen verder langs het Leikeven richting de oude uitkijkpost aan de oostzijde van het gebied. Hier kun

je mooi de ontwikkeling van de nieuwe vennen aan de oostzijde van het gebied zien. Door het bos lopen we richting Bodemven want de tijd vliegt en willen we om twaalf uur weer terug moeten we doorlopen. In het bos zelf is het vrij rustig en ook aangekomen bij het Bodemven constateren we dat het hier heel rustig is. Richting de auto lopend zien we nog mooi een grote bonte specht. Al met al een leerzame tocht voor de Jeugdnatuurverkenner en nu maar hopen dat ze behouden blijven voor de vereniging. Joop, Fia, Peter, Thieu, Ad, Kees, bedankt voor de medewerking aan deze tocht.

Leo Reijnierse