



## **Vogelwerkgroep op excursie naar de Zuidpier bij IJmuiden.**

Zaterdag 15 september is de werkgroep met 11 leden naar het Kennemerstrand en de Zuidpier bij IJmuiden gereisd voor een natuurtocht die zich met name richt op het beleven van de vogeltrek. Met name rond de Zuidpier is er voor de vogelaar veel te zien: in het voor- en najaar trekken verschillende soorten water- en kustgebonden soorten langs of blijven hier enige tijd pleisteren. Tevens treft men in de winter een aantal soorten aan die het hier best naar hun zin hebben en zich korte of lange tijd ophouden in de beschutting van de pieren. Na anderhalf uur in de auto gezeten te hebben zijn we rond half tien aangekomen op het parkeerterrein bij het Kennemerstrand. Eerst een plekje zoeken waar we een kopje koffie konden nuttigen en waar de dames even naar de wc konden, maar dat viel nog niet mee. Hoewel het al best druk was aan het strand waren de vele standtenten nog niet geopend en diegene die wel open was, was ook weer gesloten omdat er een besloten feest plaatsvond. Gelukkig konden we hier wel even van het toilet gebruik maken. Op het strand aangekomen eerst maar even gekeken wat hier zoal te zien was op het water en aan het strand. Vele grote- en kleine mantelmeeuwen, kokmeeuwen en zilvermeeuwen in vele soorten kleden zodat het moeilijk determineren was of het een juveniele zilvermeeuw of een eerstejaars kleine mantelmeeuw was, wel interessant om de vele soorten kleden bij elkaar te zien en erover te discussiëren. Ook hier zagen we een grote groep grote sterns vergezeld door een groep scholeksters terwijl op het water een grote groep eiders gespot werd. Plotseling krijgen we een niet alledaags voorkomende vogel in de kijker, een Noordse Pijlstormvogel.



Verder langs het strand wandelend zien we tegen de pier aan een aantal fotograferen met hun buik in het zand liggen en een aantal vogels fotograferen, wat zou daar zo bijzonder zijn? Een drietal Rosse Grutto's lieten zich mooi fotograferen. Op de Zuidpier aangekomen (de Zuidpier steekt 2,9 km ver de zee in), zien we een aantal steenlopers fourageren maar een kleiner steltloperkje valt op, het was een bont strandloperkje. Omdat er al een aantal dagen de zeldzaam voorkomende kuifaalscholwers gemeld werden, kijken we goed naar de vele aalscholwers die voorbij komen.



Dat het moeilijk determineren is blijkt bij thuiskomst wanneer we de foto's welke we gemaakt hebben eens goed bekijken en constateren dat we wel degelijk de kuifaalscholver gezien hebben op de plek waar we onze eerste koffiepauze gehouden hebben. Na de koffiepauze wandelen we verder naar de kop van de pier waar we onderweg nog wilde eenden zien maar ook vele fouragerende steenlopers en een enkele kanoet in winterkleed. Een aantal oeverpiepers vliegen voorbij. Wanneer

we op de kop aankomen staan er vele vogelspotters te turen over de zee in de hoop een zeldzaamheid te spotten. Doordat John, Marie-José en Rob intussen bekende vogelspotters zijn komen zij ook hier weer vele bekenden tegen en worden ervaringen uitgewisseld. Er vliegen een drietal eiders over en plots roept een van de vogelaars; "op twaalf uur bij die gele boei vliegt een vaal stormvogeltje", gelijk worden de kijkers en telescopen erop gericht in de hoop het beest waar te nemen. We kijken in de kijker en enkele van ons zien het kleine, moeilijk waar te nemen, vogeltje inderdaad en gaan ervan uit dat de ervaren spotter het goed heeft gezien. In de luwte van de vuurtoren, er staat toch een stevige wind hier midden op zee maar de zon maakt veel goed, gaan we even op de grond zitten om wederom van een bakske koffie te genieten. Na enige tijd hier vertoeft te hebben gaan we toch maar weer eens terug naar het strand in de hoop nog iets nieuws te zien. Grotendeels blijft het bij de eerder genoemde soorten al komen daar nog wel spreeuw, kauw en zwarte kraai bij. Vooraan bij de pier zien we ook nog een stormmeeuw en bij de haven een aantal aalscholwers waar wederom een kuifaalscholver, wat later bleek na bestudering van de foto's, tussen zat. We lopen richting terras en onderweg zien we nog een huismus, een witte kwikstaart en een fuut. Wanneer we aangekomen zijn op het terras en onze bestelling, welke hoofdzakelijk uit iets fris, koffie, thee of een pilsje met een heerlijk stuk appelgebak bestaat, geserveerd is worden we plots getraakteerd op het bezoek van een vos.

OK, we zijn vlak bij de duinen maar op een boulevard verwacht je zo'n beest niet. Het dier was zeer tam want het naderde tot wel op een meter en had duidelijk honger. Snel een paar foto's van het dier genomen. Nadat we onze versnapering op hadden besloten we nog even een stukje van het nabijgelegen Kennemermeer te bezichtigen.

Het Kennemermeer ligt ten zuiden van de Zuidpier. Hier kun je zien hoe de natuur zijn gang gaat. Op en vooral achter het



strand vormden wind en zee jonge duintjes en rond het Kennemermeer ontwikkelt zich een van de fraaiste natte duinvalleien van Nederland. We lopen op een smal pad langs het water waarop enkele wilde eenden, diverse meeuwensoorten, een aantal tafeleenden en een enkele kuifeend verblijven terwijl het aan de waterkant in de begroeiing zeer stil is op een enkele spreeuw, groenling, tjiftjaf, heggemus en ekster na. We houden het voor gezien en keren om richting parkeerterrein om rond kwart voor vier de anderhalf uur durende terugreis te aanvaarden. Al met al was het weer een gezellige excursiedag met heerlijk zonnig weer waarin we ondanks het kleine aantal vogelsoorten toch bijzondere soorten gezien hebben.