

Vogelwerkgroep Ken en Geniet

Verslag van de excursie naar Biestse Gemeynt en Diessens Broek op 1 april 2023



Er waren 13 aanmeldingen voor de excursie. Na dagen van regen gaf de buienradar voor de omgeving Biest-Houtakker op zaterdagmorgen droog weer tussen 8.30 uur en 12.00 uur aan... Bijna niet te geloven..precies ons tijdstip! Thieu en Corry hadden er niet zoveel vertrouwen in en draaiden zich lekker nog een keertje om, maar alle anderen stonden bij de Salamander om 8 uur.

Ons beginpunt was de waterzuivering net buiten Biest-Houtakker. Laarzen aan, want het zag er wel heel modderig en nat uit. Mutsen op en handschoenen mee (Leo maar één want hij houdt de tellijst bij..) Twijfel of de fototoestellen meegaan...weinig kans op goede foto's door de regen en slecht licht, maar dat viel uiteindelijk toch wel mee.

Bij het parkeren van de auto's horen we de grutto's in de verte al roepen en onderweg naar het begin van de wandeling worden in het bosje meteen al de Boomklever, Tjiftjaf, Winterkoning, Grote Bonte Specht, Boomkruiper en een Buizerd waargenomen. Aangekomen bij het uitkijkpunt zien we Grauwe Ganzen, Slobeend, Kraakeend, Aalscholver, Fuut.

We vervolgen het modderige pad en Cees en Leo zien Watersnippen met hun karakteristieke vlucht. We gaan linksaf richting de Reusel. Veel riet en nat grasland en we zien de Boompieper stijgen en zingen en naar beneden "vallen" en horen Cetti's Zanger. In de verte zien en horen we de Grutto's en Kievitten. In de rietkraag zien we de Rietgors en we speuren naar de Blauwborst. En ja, helemaal op het eind van het pad scharrelt er een op de grond en vliegt in een struik waar we hem prachtig kunnen zien en horen. Wat een beauty! Jacques Hooijmaijers maakte deze foto.



Het is koffietijd en bij gebrek aan een bankje drinken we staand onze meegebrachte warme drankjes. Dan vervolgen we de brede laan. Een stuk of vijf motorcrossers komt ons tegemoet, slippend door de modder. Ieder z'n ding in de natuur...



Ons rondje leidt om de ondergelopen weilanden naar een bruggetje over de Reusel. De bruggen zijn zo gemaakt dat je er alleen te voet over kunt. De Reusel stroomt snel. Door alle ingrepen kan de rivier zijn eigen loop bepalen en heeft hij de ruimte. Elly ziet bosanemonen op een onverwachte plek aan de rand van het water. Misschien daar terechtgekomen door alle grondverplaatsingen?



We zien baltzende Pimpelmezen en rennende hazen, die tegenover elkaar dansen. Een grote wolk Spreeuwen scheert over het land. In hoge populieren, in de verte aan de andere kant van het veld zien we een groep Kramsvogels. In het topje van een struik zien we een Roodborsttapuit zingen en op een paaltje zit een Graspieper.

We lopen van de Reusel af en passeren een boom waarin hoog in de kruin een kat zit die niet meer naar beneden durfde..arm beestje. We lopen langs een bosje en dachten even de Kleine Bonte Specht te zien.....maar helaas....1 april...!
In de verte zien we nog vijf reeën in de wei en dan arriveren we weer bij de auto's.

In de Reuselhoeve gaan we napraten met koffie, gebak, kroketten en tosties. We zijn het erover eens dat we enorm geboft hebben met het weer en dat we veel gezien hebben.

Volgende keer gaan we naar de Blauwe Kamer in Rhenen. Hou 29 april dus vrij!

Groeten,
Lidwine en Annemiek