

Verslag Excursie Vogelwerkgroep Ken en Geniet

Landschotsche Heide Middelbeers

1 juli 2023

Omdat we al een paar keer ver weg waren geweest met de excursies besloten we naar Middelbeers te gaan in plaats van de Grootte Peel. Tien personen hadden zich aangemeld en we konden precies om 7.00 uur vertrekken bij de Salamander. Leo reed voorop en in Middelbeers aangekomen was het even zoeken naar het juiste zandpad waar we in mochten rijden en konden parkeren. Bij het naturistenterrein, waar natuurlijk de nodige grappen over gemaakt werden....

Lidwine vertelt over het gebied. Het beschermde natuurmonument is sinds 1999 eigendom van Brabants Landschap en maakt deel uit van Natura 2000. Het is niet groot (239 hectare) maar wel zeer gevarieerd. Zo treffen we er zowel natte heide (dopheide) als droge heide aan (struikheide). De runderen die er grazen zorgen ervoor dat de heideplanten niet worden overwoekerd door gras en struikgewas. Daarnaast worden er geregeld plaggen gestoken om het karakteristieke heidelandschap te behouden. In de oorlog werd hier door de Duitsers geoefend met bombarderen. Ze deden dat met grote betonnen ballen. Ze liggen nog steeds her en der verspreid.



Het weer was niet echt geweldig, dus we rekenden niet op een grote lijst waarnemingen, maar gelukkig bleef het bij miezeren en bleven hoosbuien ons bespaard.

Bij aankomst worden we verwelkomd door de Zwartkop. Dat is toch een mooi begin, zo helder en luid. Op het water zien we niet zoveel, één Kokmeeuw. We beginnen de rode wandeling van 4 km en horen en zien Vink, Merel, Gaai, de roep van Grote Bonte Spechten, Zanglijster, Roodborst. Hoog in de lucht zien we sikkels, dus Gierzwaluwen. We horen de Fitis en zien Holenduiven overvliegen. Winterkoning en Boomklever laten zich ook horen.



We lopen iets verder af van het ven en Cees krijgt een Boompieper in zijn scoop. Hij laat zich heel goed bekijken met zijn witte vlekken op de borst, maar blijft stil. Een stukje verder waar we een groot veld met hier en daar kleine struiken oversteken horen we een snorrend geluid: een Nachtzwaluw!! De opwinding is groot. Het gaat van "nog nooit overdag gehoord" tot "nog nóóit gehoord".



Bij een bankje komen de koffie en boterhammen uit de tassen. Even wat opwarmen. Cees doet zijn verrekijker even in bad...!

Een stuk verder zien we op het water Grauwe Gans en Krakeend. In de verte Doodaars. Opeens horen we de Veldleeuwerik en we horen en zien Boompiepers hun riedeltje fluiten en "vallen". Op kleine staakjes zien we de Roodborstapuit.

We lopen verder en komen bij de uitkijktoren, die afgesloten is. Er was een brandje.. Jammer! Op het pad zien we twee Grote Lijsters. Ze blijven heel lang voor ons scharrelen, dus we kunnen ze goed bekijken. Ook de Grasmus laat zich nog even horen.

Vroeger dan gepland zijn we weer bij de auto's. Dat heeft alles met het weer te maken en niets met de schoonheid van het landschap. We zijn het erover eens dat het een prachtig gebied is. De Zwartkop zwaait ons ook weer uit...



We rijden naar het centrum van Middelbeers en in het voormalige gemeentehuis, restaurant De Beerze, mogen we binnen al zijn ze nog niet open. Aan een lange tafel gaan we aan de koffie, thee, appelgebak en aardbeienvlaaije mét slagroom. Heerlijk. Een gezellige afsluiting van de excursies van de Vogelwerkgroep. In het najaar naar Zeeland, suggesties zijn welkom!

Fijne zomer gewenst voor iedereen en tot in oktober.

Groeten, Lidwine en Annemiek.