

Verslag dagtocht naar Plan Tureluur 21 oktober 2023 - VWG Ken & Geniet



We gaan met 14 personen een dagje naar de zuidkust van Schouwen-Duiveland, naar een klein deel van Plan Tureluur dat tussen 1991- 2014 werd aangelegd.

We staan om 8.00 uur allemaal bij de Salamander, helaas zonder Leo, Annemiek, Thieu en Corry, maar wel met aantal Ken & Geniet-leden, die niet in vogelwerkgroep zitten.

Onderweg zien we prachtige wolkenpartijen en krijgen we een klein buitje, maar de voorspellingen zeggen dat we voor de middag wel wind maar geen regen krijgen.....

Voorbij Zierikzee starten we onze dag ten noorden van N59 op de Brasweg. We parkeren de auto's op parkeerplaats van camping Brashoeve en bekijken vanuit de Brasweg het plas-drasgebiedje ten noordwesten. We spotten vele brandganzen, bergeenden en slobenden, maar nog geen steltlopers. Daarvoor moeten we naar het iets westelijker gelegen gebied. Onderweg naar de parkeerplaats bij Gasthuisbult zien we al meer verscheidenheid aan vogels. We beklimmen de Gasthuisbult en zijn getuige van spectaculaire goudplevier-vluchten, ze zwenken met groepen van honderden door de lucht en staan even later weer met grote groepen in slagorde met de kop in de wind in het nog steeds wat rood gekleurde zeekraal. Maar dan gaan ze weer in verschillende zwermen omhoog, op afstand maar ook over ons heen; en als de zon zich laat zien, lichten de vogels op tegen de lucht.



Prachtig. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Ook honderden Kieviten spotten we in het plas-dras gebied in het water en vliegend (fladderend) in de lucht.

Dan komt er een hele grote groep brandganzen aan gevlogen; aan het blaffende geluid en aan de prachtige zwart-wit tekening zijn ze goed te herkennen.

De sport is om tussen die grote groepen de enkelingen te ontdekken, nou dat lukt ons: de kleine en grote zilverreiger, kempaan, witgat, aalscholver, paar tureluurs, stuk of 8 kluten, scholekster; maar ook



groepjes rondvliegende graspiepers en groepje putters opvliegend en weer landend in wat distels. Laat ik de fazant die de weg oversteeft niet vergeten.

Voor de fotografen staat er vandaag wel erg veel wind. Het valt niet mee om een mooi scherp plaatje te schieten. We nuttigen onze meegebrachte koffie veelal in de auto's om even uit de wind te zijn. Maar het is nog droog en het andere uitkijkpunt lonkt....'t Tuurpunt. Vandaaruit zien we de goudplevieren zittend in een hele grote groep, maar ook vele smienten en wintertalingen. Op dat punt staan we midden tussen de vogels centraal in het gebied.

Op naar lunchadres Restaurant De Heerenkeet, naast Flauwers en Wevers Inlagen.

Het is er heerlijk warm en de tafel staat klaar. Met wat onderlinge afstemming kunnen we allemaal iets bestellen waar we zin in hebben. De omelet en de kibbeling zijn favoriet!

Terwijl we eten klettert de regen op het glazen dak. De voorspellingen zien er niet goed uit. Ik vertel nog wat over ontstaan en doel van Plan Tureluur. Ik voeg de link naar een artikel uit 2006 bij, waar veel info instaat over ontstaan. <https://edepot.wur.nl/114545>



*Ter compensatie van het verloren buitendijks getijgebied, veroorzaakt door de komst van de Deltawerken, (4 okt 1986 officieel in gebruik genomen) werd begin jaren 90 het ambitieuze 'Plan Tureluur' opgesteld door de Zeeuwse Milieufederatie. Een plan tot herstel van brakwatermilieus, zoutvegetaties en habitats voor kustvogels in het binnendijkse polderland. Het werd al snel duidelijk dat dit een hotspot zou worden vanwege de bijzondere **abiotische** gesteldheid van dit gebied: **zeeklei met een zandige ondergrond**, op 1,5 tot 2 meter onder gemiddeld zeeniveau. Het zoute water giert hier als het ware onder de dijk door. Op sommige plaatsen is het op en neer gaan van het getij zelfs in de binnendijkse poldersloten waar te*



*nemen. Dat leidde tot graslanden met **zeekraal** of zilte rus en kale onbegroeide plekken in aardappel- of bietenakkers. Ook boeren vonden dat het natuurgebied moest worden..*

Hoewel het nog regent, besluiten we om in ieder geval over de Inlaagweg te rijden; een dijk met uitzicht naar twee kanten. Kees rijdt voorop en bepaalt waar we stil gaan staan. Nog even zoeken we in de beschutting van de bus van Peter naar nieuwe soorten. En jawel rotganzen, vijf lepelaars en Nelly ontdekt nog twee zwarte zwanen; Kees spot nog een fuut, een houtduif en een nijlgans.

De uitkijktoren trekt geen bekijks met dit weer. We geven het op en gaan met 37 soorten gespotte (water)vogels op zak weer op weg naar het Brabantse land.

Dank allemaal voor de gezelligheid en het samen genieten van de zwermen goudplevieren en ook voor het samen trotseren van deze winderige dag.

Met dank aan Josina, Roland en Jenny voor de foto's.

Groet Lidwine, mede namens Annemiek